

Godcares.dk - Sdr. Bork Nødhjælp

Nyhedsblad nr. 75 – september 2016



Billede er taget efter læsning af transporten.

Kære venner af nødhjælpen,

En lille kærlig hilsen til alle vore læsere, som på den ene eller anden måde er en del af nødhjælpen. TAK for midlerne, som gør, at vi var i stand til at sende endnu en nødhjælpstransport af sted for 3 uger siden fra Haunstrup til Litauen. Denne transport gav rigtig mange mennesker stor hjælp og stor glæde med meget dejligt tøj og fodtøj, som er til stor hjælp i mange hjem.

På mandag har vi lejet en trailer, som vi glæder os til at læsse. Det er tusinde gange lettere at læsse en trailer med kasse på end en trailer med presenningssider som så nemt buler ud i siderne. Det kan give problemer med tolderne på grænserne, hvis presenningen buler ud, hvilket i værste tilfælde kan betyde omlæsning på grænsen. Vi vil helst undgå de hårde omlæsninger, så læsset kommer hurtigst og lettest frem til hjælpeprojekterne.

De næste transporter skal til Ocna Mures i Rumænien, hvorfra ca. halvdelen af læsset sendes videre til nye hjælpeprojekter i Ukraine. Denne del af læsset bliver bl.a. delt ud på børnehjem, der stadig har behov for danske nødhjælpsgaver.

Endnu en gang tak til alle, der gør det muligt for os at hjælpe menneske i nød.

Med kærlige tanker,

Helene Aas, fmd.

Hurtig transport til Rumænien i maj

Da vores hal var fuld af nødhjælp, og Bjarne på samme tid gik på pension, ja så måtte han ud og lufte Scania'en. Den blev godt og grundig læsset med over 20 tons tøj gulvmåtter, senge, cykler, kørestole og kager osv.

Turen derned gik fint. Transporten blev læsset af på nødhjælpslageret.

Nyt sy-værksted i Ukraine

En del af læsset skulle videre til Ukraine, hvor vi støtter et børnehjem samt et hjem for handicappede børn.

Tak til jer læsere for de mange dejlige gaver - især er de glade for tøj, sko, legesager og symaskiner på børnehjemmet. Nødhjælpsarbejderne i Ukraine har været på besøg i Ocna Mures og blev inspireret af at se, hvor godt sy-værkstedet virker. Nu har de startet et lignende sy-værksted i Ukraine ved hjælp af de symaskiner og stofruller, de modtog på denne transport. De er i færd med at lære de ældste børn at sy sengetøj. Der er stor interesse blandt børnene for at lære at sy.



Cykelværkstedet i Rumænien

Jeg så også cykelværkstedet, hvor de ældste drenge havde travlt med at skille og samle cykler. Drengene var rigtig glade for lederen, som kunne instruere de unge, og sætte dem i gang med forskellige, relevante opgaver. Der er i øjeblikket så stor tilmelding til cykelværkstedet, at personalet har opstartet flere hold.



Tømrerværkstedet i Rumænien

Ligeledes var jeg inde at se tømrerværkstedet, som fungerer med store maskiner og udluftning. Alle disse maskiner er doneret fra Tyskland. Nico Gatea, der er præst i organisationen "Den Gode Samaritaner", er oprindeligt udannet håndværker, og han underviste tre hold elever helt fra bunden i færdigheder såsom opmåling, savning og slibning- og forarbejdning af træ. I dette værksted reparerer

og renoverer eleverne møblerne, som kommer fra Danmark. F.eks. skolemøbler, spiseborde, stole osv. Herudover producerer de nye fiske-taburetter. Der er også venteliste til at komme på dette hold.

Sy-værkstedet i Rumænien

Jeg fik desuden et kig ind i sy-værkstedet, hvor pigerne designede tasker, armbånd, bluser og kjoler. Her havde eleverne også travlt. Det er rart at se den glæde, de ældste børn og unge har ved at lære at sy. De har en dygtig lærerinde, som er god til at lære fra sig. De unge er også med til at lære og inspirere de ældste børn.



Uddeling af legetøj i Silivas

Jeg tog med uddelingsteamet til landsbyen Silivas i styrtende regnvejr. Der var meget mudder og plører, og mange gik med bare fødder. Landsbyboerne modtog med glæde de fødevarer, vi havde med til dem. Bagefter gik turen til to bispingssteder, hvor folk var i gang med at spise. Der var musik og børnene fik hjælp til lektier. De mange legesager, vi havde med, bragte høje jubelråb blandt børnene i Silivas, som lever langt under fattigdomsgrænsen. Mange af børnene ejer ikke engang legetøj, så I kan sikkert forestille jer, hvor stor glæde disse gaver bragte.

Vi endte turen med at besøge de to børnehjem i Ocna Mures, som netop havde modtaget fem nye børn. De to af børnene var i en forfærdelig tilstand. De havde ingen sprog og var fyldt med hudsygdomme og skab. Mens børnene var under lægebehandling, blev de isoleret fra de andre børn på grund af smittefare.

Børnene havde brug for meget trykthed, kærlighed og omsorg men også stor tålmodighed fra personalets. Tak til de af vore læsere, som husker børn og medarbejdere i forbøn.

Folkekøkkenet i Ocna Mures

Da jeg kom forbi det store folkekøkken, var køkkenpersonalet i gang med at koge mad til de mange børn.



Personalet bad mig videregive en kærlig hilsen med tak for al den nødhjælp, der bliver doneret fra Danmark. De fortalte, at bespisningsprojektet ikke fungerer uden nødhjælpen Nico fortalte mig, at køkkenpersonalet ofte giver udtryk for, hvor vigtig hjælpen fra Danmark er, og hvor taknemlige de er for at modtage den. Især maskinerne er ligeledes en stor hjælp i den daglige madlavning til bespisningen.

Medarbejderne i bespisningsprojektet var meget engagerede og passionerede omkring deres funktioner, hvilket kom til udtryk i det kæmpe stykke arbejde, jeg så overalt, hvor jeg besøgte. Alle medarbejderne sender jer en stor tak for alle de dejlige legesager, skoletasker, tøj og sko - ja alt, hvad de har modtaget igennem nødhjælpen til projekterne.

Frisørskolen har uddannet endnu en frisør

Inden jeg kørte tilbage til Danmark, viste Nico mig frisørsalonen, hvor de unge var ved at øve sig på at klippe håret på nogle af børnene fra børnehjemmet. Tænk, at der allerede er udklækket en nyuddannet frisør, som har fået arbejde i en anden by. Det er så dejligt at se, at dette projekt også fungerer.

Det var en fantastisk oplevelse at se, hvordan de forskellige projekter, som vi støtter, blomstrer og gør en stor forskel i lokalsamfundet. Jeg havde en fantastisk tur og også en dejlig tur hjemad, hvor Scania'en spandt som en mis igennem Rumænien, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Tyskland og hjem til Danmark. Den holder nu klar til nye opgaver.

Tur til Litauen

Bjarne var en tur til Vilnius med et læs nødhjælp i juni måned med tøj, sko og kager med mere. Det var dejligt igen at møde vore venner og samarbejdspartner, Levictus.



Besøg på to børnehjem

Jeg var rundt at se forskellige børnehjem, og det gjorde et stort indtryk på mig at opleve, hvor stor effekt vores nødhjælp har. Det første hjem i Sutrikusio har 88 børn med forskellige handicaps i aldersgruppen 0 til 8 år. De får del i den medbragte nødhjælp, hvilket bringer mange store smil frem. Det næste børnehjem har børn fra 8-18 år. Hjemmet hedder Globus Nomay, og her er børnene delt op i grupper på 10 personer, der fungerer som små familier. Også her, var de glade for al hjælpen fra Danmark.



Værested for børn & unge

Herefter gik turen til "Caritas food sharing centre", som på dansk kaldes "Caritas maduddelingscenter". På dette center hjælper de dagligt 160-200 børn. Stedet drives af den lokale, katolske kirke med seks præster og 25 frivillige volontører. Her bliver børn og unge undervist i musik, håndarbejde, sport, sang, drama og mange andre ting.

Én gang om året tager kirken dem med på en lejr uden for Vilnius. Dette sted holder børnene væk fra gaden med alt, hvad det indebærer. Værestedet er en oase midt i byen for udsatte børn. Sdr. Bork nødhjælp er med til at støtte dette sted med tøj, sko, møbler og madvarer.



På besøg i Levictus

Jeg tog videre til vores samarbejdspartnere hos organisationen, Levictus, hvor der også er uddeling af tøj, sko osv. til mange fattige familier, enlige samt børn og unge. Her underviste to pastorer børn og unge i musik, og medvirkede i masser af leg og lektielæsning. Der er tilknyttet en læge til stedet, der jævnligt tilser de mennesker, som ikke har råd til at gå til læge.

Mens jeg var der, kom en familie på besøg, hvis hus var nedbrændt. Denne familie fik alt det tøj og sko samt dyner og meget andet, som de havde brug for. Dette gjorde stort indtryk på mig. Tænk, at det, der kommer fra Danmark også er med til at gøre så stor en forskel her. Tak til jer alle, der er med til at holde hjulene i gang. Må Herren velsigne jer rigt igen.

Juli transporten Ocna Mures

Kort efter hjemkomsten fra Vilnius var der bud til os om, at diakonhjemmet i Århus havde mange skole møbler, de ville donere til os. På samme tid var der et firma i Aalborg, der også ville donere en masse flotte borde og stole til nødhjælpen. Vi tog gladelig imod de flotte donationer. Først skulle vi bare have lejet den rigtige sættevogn med lift, så vi kunne få læssene hentet til vores haller. På samme tid kom der mange paller med honning og kager ind i hallen, så det tog ikke lang tid før vi igen havde et læs nødhjælp klar igen. Denne gang havde vi et læs på ikke mindre end 20 tons til afgang. Det blev kørt til Ocna Mures i Rumænien i juli. Denne transport blev leveret af Bjarne, som glædede sig til endnu en dejlig tur. Da han ankom, var nødhjælpslageret i Rumænien allerede tomt, og der stod en masse mennesker klar til at hjælpe med aflæsningen.



Denne gang skulle der læsses af flere steder. Første sted blev alle borde, stole og reoler sat af. De 165 stole og 48 borde blev uddelt til hjælpeprojekter målrettet børn, unge, familier m.m.. Næste sted blev alle gulvmåtter læsset af. Disse måtter bliver brugt som gulvisolering, idet der er meget fodkoldt i mange bygninger.

Til sidst blev alt tøj, honning og kager mm. aflæsset på Den Gode Samaritaners nødhjælpslager. Honningen er emballeret i små 20 grams bægere, som i servering på et fly. Aflæsningen tog næsten hele dagen, men alle var glade. På samme tid kom der en tysk nødhjælpsorganisation, der havde nye forsyninger medfødevarer med til børnehjemmet. Det var så dejligt at se glæden og taknemligheden hos rumænerne.



Besøg på børnehjemmet

Jeg brugte en del af min tid sammen med børnene på hjemmet og kunne se, at der allerede var sket en stor forskel med de fem børn, som jo ankom sidste gang, jeg besøgte børnehjemmet. Børnene havde

fået lidt mere sprog, og deres hår var begyndt at vokse ud. Den ældste pige havde stadig store knuder af betændelse under øjnene, men hun og de andre børn er fortsat under lægebehandling. Børnene er tydeligvis glade for at være på hjemmet, men klynger sig stadig til personalet.

Mens jeg var på besøg, ankom der endnu to, nye børn nemlig en sød, lille pige på ca. fem år og hendes bror på ca. 11 år. Jeg må sige, at disse børn er en kæmpe opgave for personalet, fordi børnene er tiggere og kommer fra kummerlige forhold. Børnene blev tvangsfjernet fra faderen, som ikke kunne tage sig ordentlig af dem. Drengen var vant til at tømme skraldespande, drikke og ryge og havde et sprog, der kunne få os til at blegne.

Da drengen ankom på børnehjemmet, havde han fødselsdag. Han fik han en cykel i gave af børnehjemmet (cyklen er fra Danmark). Drengen ville så gerne lære at cykle, og øvede sig ihærdigt for at lære at holde balancen og træde i pedalerne på samme tid. Det tog ham fire til fem timer at lære at cykle, og kostede ham nogle gule og blå mærker. Han ville bare ikke give op. Faderen kom forbi børnehjemmet, og han havde en gave med, som var noget gammelt mad, han havde fundet i en skraldespand pakket ind i avispapir. Hvor er jeg taknemlig for alle de dejlige ting, I kære læsere donerer til alle "vore børn" i de forskellige øst lande.

Mange taknemlige og kærlige hilsener og tak for jeres forbøn og hilsener.

Bjarne



Adresseændring

Husk, at give besked om adresseændring gerne på tlf. 40 27 09 90

Vi modtager ikke de nye adresser fra POST DANMARK. Så vær rar at give os besked - TAK.

Skattefradrag

Sidste år nåede vi fint op på at have nok givere til at kunne beholde skattefradragsordningen §8 og §12.

Tak for, at I også i år vil være med til, at vi kan fortsætte ved at indbetale min. 200 kr. på årsbasis.

HUSK NAVN/CPR NR på alle indbetalinger

MOBILEPAY Tlf. 40 27 09 90



Sydbank Reg. nr. 7700 Konto nr. 1123819

Danske Bank: GIRO 582 – 9380

Tusinde tak for din gave

Sdr. iflg. ligningsloven Bork Nødhjælp – God Cares er Told/skat godkendt § 8 A, og § 12, stk. 3