

# Godcares.dk - Sdr. Bork Nødhjælp

Nyhedsblad nr. 77 – februar 2017



## Forårshilsen

Kære venner af nødhjælpen.

Alle os i Sdr. Bork Nødhjælp – God Cares er så taknemlige for jer, trofaste givere, som igen og igen hjælper os med at bringe trøst og opmuntring til tusindvis af mennesker, der hver dag kæmper for at holde nøden fra døren. Hvor ville jeg dog ønske, at I kunne få et lille glimt af, hvordan hvert stykke varmt tøj, dejligt fodtøj, mad og andre, skønne gaver modtages med taknemlige sind og hjerter – og det gælder alle steder, hvor nødhjælpen når frem. Så stor tak alle sammen, lyder det fra østlandene, hvor gaver og nødhjælp fra alle jer er nået frem til de rette hænder.

På grund af jeres generøsitet kan vi forsyne vore samarbejdspartnere i de forskellige lande med hjælp til selvhjælp. Vi har gennem årene fået en stor kontaktflade i lokalsamfundene, så vi gennem de lokale organisationer kan tage hånd om den enkelte bedst muligt. Men det havde ikke været muligt uden jer, kære venner, så en stor tak skal I have fra os. Vi beder jer om at fortsætte med at række ud, så vi sammen kan opleve at udsatte og fattige mennesker får det bedre.

Mens jeg skriver dette, forbereder Bjarne sig på årets første nødhjælpstur. I aften ruller hjulene nemlig mod Lublin i Polen, hvor vi sender en masse fødevarer og andre dejlige ting af sted, der skal deles ud til fattige på gaden. Også en stor tak til alle, som har doneret og givet til denne sending, som kommer til at være en stor hjælp for rigtig mange mennesker her i den sidste vintermåned.

Jeg vil også gerne takke Gud for de vellykkede transporter i 2016, og vi ser frem til alle de dejlige oplevelser, der venter os og jer i 2017. Må Jesus velsigne jer. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med jer alle i dette år, så vi i fællesskab kan gøre hverdagen bedre for ældre, familier, unge, børn og lokalsamfund.

Med kærlige tanker

Helene Aas, fmd.



*Vi ankom til børnehjemmet tidlig torsdag morgen, og straks jeg kom ind ad døren, var jeg omgivet af de gladeste små børn - en velkomst jeg sent vil glemme.*

## Min rejse til Ocna Mures, Rumænien

**Indledningsvist bør jeg nok fortælle, at jeg hedder Cecilie og er barnebarn af Bjarne og Lene Aas. Så kortfattet som jeg kan, vil jeg her beskrive min personlige oplevelse af, hvordan God Cares virker i Rumænien.**

Det hele startede med, at jeg i mange år har ønsket at tage med min morfar på en tur til Rumænien, dette nok i forlængelse af, at mange familiemedlemmer, herunder også min far, har været af sted og har snakket højt om turen og specifikt; de mennesker, som de har mødt. Da studenterhuen kom i hus, fik jeg pludselig muligheden for at tage af sted, og mandag d. 14. november steg jeg på lastbilen og kørte de knap 2.200 km ned til Ocna Mures i herligt selskab med morfar Bjarne.

Turen derned var lang, meget lang, men i løbet af en dag eller to, havde jeg efter bedste overbevisning vænnet mig til trucker-livsstilen og har oplevet, at forholdene i Danmark er taknemlige. Når jeg skulle på toilet, var det på med huen, vinterjakken lynet og så vandre ind på et mandetoilet, hvor jeg ellers aldrig ville have sat min fod, hvis ikke det var af yderste nødvendighed. Dette vænnede jeg mig dog hurtigt til, og tiden brugt på "Hotel Scania" var ren hygge og har styrket mit forhold til min morfar.

Vi kørte ca. 4 timer i Rumænien, inden vi nåede Ocna Mures, og jeg så her, hvordan velstanden er skævt fordelt. Det ene øjeblik kørte man i en bydel, hvor tagrenderne var af sølv, det andet i et område med gadehunde og faldefærdige huse. Før vi ankom til stedet, havde jeg svært ved at forestille mig, hvordan det så ud, men alt andet lige blev jeg positivt overrasket, da jeg så det. Udendørs har børnene en indhegnet fodboldbane og plads til at lege og spille basketball. Alle børnene har gode senge, masser af legetøj og pænt tøj – alt sammen takket være jer.

Vi ankom til børnehjemmet tidlig torsdag morgen, og straks jeg kom ind ad døren, var jeg omgivet af de gladeste små børn - en velkomst jeg sent vil glemme. Adela, som i øvrigt er en ørn til at lave mad, havde forberedt rumænsk morgenmad. Her kom blandt andre Bill og Nico og bød velkommen, og efter maden kom de unge over og hilste på.

Alle efterlod mig et godt første-håndsindtryk, nemlig at stedet her repræsenterede åbenhed, hjertevarme og ærlighed. Ærligheden kom bl.a. til udtryk, da nogle af de unge, som arbejder i frisørsalonen tilknyttet til børnehjemmet, ikke kunne vente med at give mit medtagede hår en kærlig hånd.



*Et minde fra mit besøg i Silivas, hvor børnene fik dansk kage.*

Når jeg ikke var på rundtur med morfar og Nico, tilbragte jeg tid sammen med de unge piger, hos hvem jeg også sov. Her måtte jeg nogle gange finde alternative måder at kommunikere på, da engelsk desværre ikke er et sprog unge i Rumænien behersker særlig godt. Dog var der Raluca, som fint kunne begå sig på engelsk og i mange tilfælde fungerede som min tolk, når jeg snakkede med de andre piger eller børnene. Ellers forstod vi ofte hvad hinanden mente gennem mimik og kropssprog, og det krævede ingen ord for mig at forstå, hvor åbne og hjertevarmt de bød mig velkommen i deres hjem. Skulle jeg vurdere mit ophold i Rumænien, ville jeg give det 5 stjerner, ikke grundet de materielle forhold (disse havde svært ved at leve op til dansk standard), men fordi de bød mig det bedste de havde. Kom jeg ud i opholdsstuen, hvor alle pladser var taget, tøvede de ikke med at rejse sig og stå op, så jeg kunne få en plads. Beundringsværdigt, at børn og unge, der har været igennem så forfærdelige ting, har overskud til at dele ud af det de har.

Under mit forholdsvis korte ophold, har jeg oplevet ufatteligt meget. Nico har været utrolig flink til at vise min morfar og jeg rundt, hvilket lod mig få et lille indblik i de kæmpe forskelle, der bliver gjort i byen. Centrum for forandringerne var kirken – stedet hvor børn, unge, ældre, ja alle samledes i troen. I løbet af mit korte ophold var jeg i kirke hele tre gange, og igen behøvedes ingen sprogforståelse for at mærke stemningen under lovsangen i kirken.

På et tidspunkt var vi ude og besøge en skole i en nærliggende by. Her havde den fattige del af byen ikke adgang til noget så basalt som rent vand, og da børnene blev spurgt om, hvad de var mest taknemlig for, blev der blandt andet svaret deres helbred. Havde jeg selv i øjeblikket skullet besvare spørgsmålet, ved jeg ikke, hvad jeg havde svaret, men at se disse børn være taknemlige for ikke at være ramt af sygdom, at have begge forældre, at mor og far ikke var i fængsel fik mig til at indse, hvor meget jeg i min dagligdag tager for givet. Endnu mere perspektiv fik jeg, da Nico tog morfar og jeg ud til Silivas, et af de hårdt ramte områder, i forbindelse med udlevering af mad til børnene. Morfar havde godt nok forberedt mig på forholdene, men jeg må nu alligevel siges at blive målløs, da jeg så husene, hvor de kære børn boede sammen med deres alkoholiserede forældre. Små, faldefærdige, lade lignende konstruktioner, hvor menneskene levede i mudder blandt høns og andre dyr. At se børn bo her rørte mig. Det var fantastisk at se de brede smil på børnenes ansigter, da de modtog et stykke kage fra hjælperne, kager som vi har i overflod af herhjemme.

På denne tur har jeg mødt nogle fantastiske mennesker og oplevet meget, meget mere end, hvad der her er plads til at skrive, men jeg håber, at mit indslag har givet dig et indtryk af, hvordan forholdene er i Rumænien og, hvor stor en taknemlighed enhver form for hjælp bliver modtaget.

De bedste hilsner,

Cecilie

---

## 1000 rumænske børn fik danske julegaver



I sidste nødhjælpsblad fortalte vi lidt om julegaverne, som skulle uddeles af vores samarbejdspartner, den Gode Samaritaner, i Rumænien. 1000 børn fra fattige familier fik således skotøjsæsker med dejlige julegaver fra vores danske sponsorer. Alle gaverne blev uddelt i december til otte, forskellige julearrangementer afholdt af kirken.

Organisationen den Gode Samaritaner kunne i årets sidste måned velsigne et stort antal fattige børn i juletiden med tusind skotøjsæsker fyldt med julegaver, slik og kage, som Sdr. Bork Nødhjælp – God Cares kørte til Ocna Mures i december måned sidste år.

- Vi havde arrangeret otte spændende juleprogrammer, der blev præsenteret i medborgerhuse og på skoler i flere forskellige landsbyer samt i vores eget nødhjælpscenter i Ocna Mures, siger Nico Gatea, der er præst og formand for organisationen.

Til hvert juleprogram blev de fremmødte børn underholdt med sange, dukketeater, klovne og. Børnene kunne også deltage i aktiviteterne på scenen fx at synge julesange eller være med i dramastykkerne.

- Både børn og voksne nød arrangementerne, og der var masser af glæde og latter. Især julepakkerne vakte stor jubel, for mange af børnene fra de fattige områder ville ikke have fået nogen gaver, hvis ikke det var for jeres generøsitet! Fra bunden af mit hjerte vil jeg gerne takke alle, som på den ene eller anden måde har givet til dette formål, siger Nico med et stort smil.



---

## Nyt tag på Nødhjælpshallen i Sdr. Virum

Taget på hallen har gennem længere tid været utæt, hvilket har gjort, at vi har måttet sikre nødhjælpen. Taget er nu i så dårlig stand, at det skal skiftes. Skibbild Entreprise, som er ven af nødhjælpen, har tilbudt at hjælpe os med at skifte taget til en meget lav pris. Det er vi meget taknemmelige for.

# Generalforsamling

Sdr. Bork Nødhjælp indkalder hermed til generalforsamling fredag den 7. april kl. 19.00 i nødhjælpsterminalen Navervej 2, Sdr. Vium. Alle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

*Vel mødt*

Bestyrelsen, Sdr. Bork Nødhjælp

---

## En takkehilsen fra Estland

Kære danske venner!

Af hjertet tak for jeres støtte og al den nødhjælp, som I trofast har sendt. Vi har startet en ny hjælpeorganisation, der hedder AZUSA for at række ud til flere mennesker og hjælpe dem med deres behov. Livet i Estland og vores naboland, Litauen, er ikke let, og mennesker har rigtig store udfordringer med at få hverdagen til at hænge sammen. Det skyldes især den store arbejdsløshed, som sætter et stort antal familier i håbløse situationer, og det er disse mennesker, vi gerne vil nå ud til med den nye organisation. Hver eneste nødhjælpstransport fra Danmark er en stor hjælp, og vi er meget taknemlige for alt, I har gjort. Tak fordi I fortsat vipl støtte og samarbejde med os i 2017.

De varmeste hilsner,

Margus Malleus

---

### HUSK NAVN/CPR NR på alle indbetalinger

MOBILEPAY Tlf. 40 27 09



Sydbank Reg. nr. 7700 Konto nr. 1123819

Danske Bank: GIRO 582 – 9380

Tusind tak for din gave

*Sdr. Bork Nødhjælp – God Cares er Told/skat godkendt iflg. ligningsloven § 8 A, og § 12, stk. 3.*